



Rondom Antonius Abt, Bernardus, Blasius, Gummarus en Willibrordus
Nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie
Nr.190, vrijdag 12 december 2025

Bereikbaarheid van onze parochie
Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen
zijn we bereikbaar via 06-10490088



Contact met het pastoraal team

Wilt u graag in contact komen met een van de leden van ons pastoraal team, pastoor Ronald van Bronswijk of pastoraal werkende Giny van der Korput, aarzelt u dan niet dit te doen.

Dit kan rechtstreeks via telefoonnummer **06-10490088** of via ons parochiesecretariaat: Tel: 0162-682303 of e-mail: info@naardekerk.nl

De Advent dient als voorbereidingstijd op Kerstmis, de komst van Jezus als God in de kwetsbare gestalte van een mensenkind. 'Hij maakt zich klein omdat mensen zich groot voordoen. Hij komt naar ons omdat wij niet naar hem komen', aldus de H. Augustinus.

Licht op de Adventskrans

Bij de derde kaars (14 december)

Wie durft nog verlangen uit te spreken?
Als deze wereld het antwoord is op alles wat gedroomd, verhoopt geloofd is,
Wat blijft er dan over voor schuwe dromen om je in stilte aan te warmen?
Verheug je, adem je vol met blijdschap
durf het feest van verlangen aan.
Kijk en zie: het licht krijgt de overhand.



Bij de vierde kaars (21 december)

Vandaag wordt de kringloop
van duisternis en kwaad doorbroken.
Een cirkel van licht
dient zich aan als de zon
die de dagen doet lengen.
Zie, verlang, hoop, geloof.
Het Woord van God: een wonderwoord
van Gods nabijheid
Immanuël, God-Met-Ons!



Eerste sporen van de viering van Advent en Kerstmis.

De eerste sporen van de viering van kerstmis dateren van het einde van de 4^e eeuw. Mogelijk ontstond rond diezelfde periode ook de advent, de voorbereidingstijd op het kerstfeest, al bevatte die nog niet meteen de vier zondagen voor Kerstmis. (Ook het feest van de geboorte van Jezus lag overigens nog niet meteen vast op 25 december.)

Bisschop en geschiedschrijver **Gregorius van Tours** (ca. 538-594) schrijft dat bisschop **Perpetuüs** rond 480 een vastentijd van 3 weken voorafgaand aan Kerstmis had ingesteld. In preken van paus **Gregorius de Grote** (590-604) is al sprake van de advent als voorbereidingstijd op Kerstmis en op het Concilie van Trente (1545-1563) werd de adventsperiode officieel vastgelegd.

Maar de mens als geestelijk wezen, in zijn ziel, kan blijven groeien en rijpen, ook als de lichamelijke krachten afnemen en als de maatschappelijke carrière over het hoogtepunt heen is. Geestelijk groeien, d.w.z. in wijsheid, geduld, begrip, eenvoud, fijngevoeligheid - de onrust en drift voorbij, dat kan eigenlijk voortdurend verder gaan en is niet aan leeftijd gebonden. De geestelijke groei gaat samen met de ontdekking van innerlijkheid. Die innerlijkheid, de rijkdom van de ziel, die iedere mens heeft, wordt soms pas laat in het leven ontdekt (Emeritus-pastoor Han Akkermans)

De belangrijkste figuren van de advent?

Jesaja

De profeet Jesaja is een van de voornaamste figuren van de Advent. Zijn naam betekent: *God redt*. Hij maakt ons attent op onrecht en laat ons vol verwachting uitkijken naar Gods belofte om een Redder te sturen.

Johannes de Doper

Een andere belangrijke figuur is Johannes De Doper, die zich net als Jesaja boos maakt om het onrecht dat mensen elkaar aandoen. Johannes roept nadrukkelijk op om tot inkeer te komen.

Maria

En dan is er natuurlijk Maria, die letterlijk in verwachting is. Haar groeiende buik staat symbool voor onze hoop.

Als je wilt weten wat de kerk is , gaat dat niet zonder Maria.

'We hebben Maria niet nodig' vind ik een harde uitspraak.

Welke Maria hebben we niet nodig?

Heb je de moederlijke kant van de kerk niet nodig? Die hebben we , ook wij protestanten, bar hard nodig. (Arnold Huijgen, van christelijk-gereformeerde huize en momenteel theoloog der Nederlanden)

Nieuwe vertaling, nieuw lectionarium

Vanaf 29/30 november wordt er wat betreft de lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament in de kerk een nieuwe vertaling gebruikt.

Daarom is er ook een nieuw lectionarium , het boek waarin deze lezingen zijn samengebracht, verschenen. Het oude lectionarium dateerde van 1971.



Kersttijd

Als de kerk zich pas in de **Advent** aan het voorbereiden is op het Kerstfeest, zijn het straatbeeld, heel veel woningen van binnen en van buiten, de tuincentra, de media , winkels al veel langer van tevoren vol van het naderend kerstfeest. Het sinterklaasfeest raakt er zelfs grotendeels door ondergesneeuwd. De **Kersttijd** in de kerk begint op **Kerstavond** en eindigt op de avond van de eerste zondag na 6 januari. De eerste acht dagen van de Kersttijd vormen het zogenaamde **Kerstoctaaf**. De Kersttijd kent drie hoogfeesten:

- Kerstmis op 25 december.
- Feest Heilige Maria Moeder God op 1 januari.
- Epifanie of Openbaring des Heren (Driekoningen) gevierd op 4 januari.

Daarnaast zijn er nog 5 feesten

- St. Stephanus op 26 december
- St. Jan de Evangelist 27 december
- H. Familie 28 december en Onnozele Kinderen
- Doop van de Heer 11 januari en hiermee eindigt de Kersttijd.



Zie verder de website Vier.nu waarop o.a. video's met de Nederlandse bisschoppen over Advent en Kerstmis.

Wie vol is van zichzelf, heeft geen plaats voor God. (Joods gezegde)



Vrijdag 28 november 2025 namen we in Aula de Baronie te Breda afscheid van Ida Geppaart – Oomens (83), weduwe van Sjaak Geppaart. Ons medeleven met Chrisjan en Gerrit en verdere familie, moge Ida rusten in vrede.

Woensdag 3 december 2025 namen we in de H. Gummaruskerk te Wagenberg afscheid van Ineke Broeke- van Dongen (77) , echtgenote van Jan Broeke. Ineke was ruim 35 jaar lid van het Gummaruskoor, maar na de corona-periode lukte het haar niet meer , vanwege haar gezondheid, de draad van het zingen weer op te pakken. Ons medeleven gaat uit naar haar echtgenoot Jan en haar familie en vrienden. Moge Ineke rusten in vrede.

Terugblik collecten

In oktober was de caritascollecte bestemd voor MISSIO onder het motto “Missionarissen van hoop”. Missionarissen in Myanmar ondersteunen de vele vluchtelingen in dit land.

Deze collecte bracht **€ 137,40** op.

In november – rond het feest van de H. Caecilia – werd een extra collecte gehouden voor onze parochiële koren om hen te bedanken voor hun muzikale ondersteuning van de vieringen in onze kerken. Deze collecte bracht **€ 162,66** op.

Ook in november was de Jongerencollecte. Met de opbrengst van deze caritascollecte worden activiteiten voor jongeren in de katholieke kerk in Nederland en ook in ons bisdom ondersteund. Deze collecte bracht **€ 142,74** op.

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze collecten.

Mensen wachten vol hoop

Goede God, in deze tijd van wachten en verwachten zien we uit naar de geboorte van Uw Zoon Jezus. Hij geeft ons hoop. Hij geeft ons kracht. Hij geeft ons nieuwe kansen om te getuigen in daden en woorden dat U als een Goede Herder voor ons zorgt. Dat U nooit laat vallen een mensenkind; dat U gebroken mensen doet opstaan. Zijn geboorte is het licht in donkere dagen; een klein lichtje van vrede uit Bethlehem wat een vuurzee wordt als het over de wereld gaat, mensen wachten vol hoop

(Paul Verbeek, vicaris bisdom Breda)



Met mensen begaan

Twee buurvrouwen, de een single van begin 50 en de ander weduwe van begin 80. Als de eerste haar hondje uitlaat, maakt ze vaak een praatje met de weduwe van begin 80, die vaak in haar voortuintje bezig is. Op een dag treffen ze elkaar aan de achterkant van de woningen en de weduwe vertelt dat zij elke dag te voet of met de fiets naar het kapelleke in de Poolse Dreef gaat om een kaarsje op te steken en een gebedje te doen voor haar overleden man. Een ‘kapelleke’ dat haar overleden man mee heeft helpen bouwen en later restaureren. Dan wordt de weduwe getroffen door een aantal beroertes, blijft halfzijdig verlamd, wordt opgenomen in een zorginstelling en komt er een eind aan de dagelijkse ‘bedevaart’ van de weduwe. De jonge buurvrouw gaat naar dan naar het ‘kapelleke’, maakt er foto’s van, stopt de foto’s in een lijstje, koopt wat elektrische kaarsjes, brengt dit alles naar haar buurvrouw in de zorginstelling, die daar zeer blij mee is. Maria komt zo naar haar, nu zij niet meer naar Maria kan. Dan komt de oude buurvrouw toch nog plotseling te overlijden, zij wordt opgebaard in haar kamer, maar zolang zij daar ligt opgebaard, brandt het kaarsje bij de foto’s van Maria uit het ‘kapelleke’ in de Poolse Dreef.

Vijf vriendinnen, ze hebben zo samen lief en leed beleefd. Dan wordt een van hen getroffen door de ziekte van Alzheimer, thuis blijven lukt dankzij de mantelzorg van haar man en de vriendinnen, maar dit wordt uiteindelijk onmogelijk, opname is noodzakelijk. Dan wordt er een afspraak gemaakt: de vier vriendinnen spreken een dag af dat zij hun zieke vriendin wekelijks gaan bezoeken, elk een vaste dag, zodat de man van de zieke vriendin niet alleen op bezoek hoeft en ook gelegenheid heeft om tot rust te komen. Dit houden de vier vriendinnen vol tot hun zieke vriendin na 3 jaar komt te overlijden, na een periode waarin het niet-weten, niet-herinneren, niet herkennen steeds heftiger werd.

Er lopen heiligen

Er lopen heiligen op straat.
Ze zijn te herkennen aan hun onopvallendheid,
aan hun onzichtbare mantels
van een oneindige kostbaarheid
die losjes om hen heen wapperen
en aan hun verdriet.
Als we ze tegenkomen, lopen we ze voorbij.
Maar we horen iets ruisen.
Als we omkijken zien we
dat ze zich losmaken van de andere mensen,
Hun pas versnellen, zijstraten inslaan.
Overall staan mensen stil en kijken om.
We moeten nu zelf een zijstraat inslaan
maar we durven niet –
zo raken we steeds verder van huis,
we zullen spoedig verdwalen –
zo zullen we elkaar ontmoeten,
in de regen, in de nacht (Toon Tellegen)

God komt met Kerstmis op de wereld, ergens achteraf, in een gezinnetje van twee mensen die het niet breed hebben en onderdak zoeken. Hij wordt als eerste ontdekt door een stelletje zwervende herders. Op onwaarschijnlijke plaatsen laat Hij zich vinden en kunnen wij Hem ontmoeten. (Han Akkermans, emeritus-pastoor)

Update gezondheid bisschop Jan Liesen

Aan het begin van de zomer van 2022 kampte bisschop Liesen met gezondheidsproblemen. Het bleek een oncologische aandoening, waarvoor de bisschop met gunstig resultaat behandeld is. In oktober 2025 is ontdekt dat er weer kankercellen actief zijn. Waardoor nu weer een behandeling met chemotherapie noodzakelijk is. Voor de duur van deze behandeling zal dit betekenen dat de bisschop beperkt beschikbaar is. Bisschop Liesen benadrukt dat zijn prioriteit en zijn hart ligt bij het verder ontwikkelen van de Missionaire Parochie in het bisdom Breda. Hij dankt iedereen voor het gebed om zijn gezondheid en vraagt om te bidden voor al diegenen die te lijden hebben onder ziekte.

En zo is Alphen net zo'n goede plek als willekeurig welke stad of dorp in Afrika of Azië. Waarbij ik merk dat hier veel geloofskennis verdwenen is en dat mensen gemiddeld minder weten dan op plekken waar ik eerder werkte, inclusief Afrika. En er is minder hoop. Dat heeft ook te maken met het gevoel dat je ertoe doet, dat je onmisbaar bent in het raderwerk van de samenleving. Dat missen veel jongeren in Nederland en dat is een verlies van hoop. (Zuster Madeleine Bouman, van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed, die recent een klooster gestart zijn in Alphen)

<https://www.katholiekleven.nl/podcasts/113/zuster-madeleine-bouman>

God, wat goed

God, wat goed dat er altijd weer mensen zijn,
die blijven doorzeuren over dingen die fout zitten in onze wereld.
Die telkens weer roepen dat het niet goed is
dat een grote groep mensen een arm en onzeker bestaan heeft,
terwijl anderen comfortabel achterover leunen
in een huis met alles erop en eraan.

Wat goed, dat er altijd weer mensen zijn,
die erop hameren, dat ons leefmilieu minstens zoveel waard is
als een vette bankrekening.
Die telkens weer doorzagen over het feit, dat we zuinig moeten zijn
op planten en dieren en die tot vervelens toe roepen
dat we de open ruimte in ons dichtbevolkte land niet moeten volbouwen.

Geef dat we hun woorden niet afdoen met "gezeur"! en ze op waarde schatten.
Want we weten, dat slechts één ding noodzakelijk is in de ogen van God:
wie we zijn voor elkaar, hoe we omgaan met onze wereld,
of we God de ruimte geven om orde te brengen in de chaos.
Waakzaam zijn: dat is oog hebben wat echt belangrijk is
en daaraan ook willen werken, met overtuiging en van harte.

*Uit: 'Zeg het maar gewoon' door Greet Brokerhof – van der Waa en onderdeel van de
overweging van Giny van der Korput in de viering van Woord en Communie
op zondag 7 december in de H. Gummaruskerk te Wagenberg.*

***Eens zal het licht hier schijnen,
Van oost tot west van zuid tot noord
Dan zullen schaduwen verdwijnen. (Bob Dylan)***

Voor altijd Timor, Adriana de Leeuw

Adriana de Leeuw (1887-1976) was de oudste van het gezin van elf kinderen van Johannes de Leeuw (1860-1942) en Adriana Meeuwissen (1864-1934) uit Wagenberg.

Zij werd geboren op 20 mei 1887 om 'elf ure des voormiddags'.

Het geboorteregister van de Gemeente Terheijden, Wagenberg viel toen onder de Gemeente Terheijden, vermeldt dat op 21 mei bouwman Johannes de Leeuw (27) de geboorte van zijn eerste kind aan kwam geven met de Terheijdense molenaar Marijnis Kock en Denis Cornelis Koremans, herbergier van het Gouden Kruis, als getuigen. De herberg van Koremans was gevestigd in de voormalige protestantse pastorie, welke te vinden was op de plaats van het huidige notariskantoor in Terheijden. Het gemeentehuis bevond zich toen op de plaats waar in Terheijden nu het beeld 'de stier' te vinden is. De burgemeester, Gerardus Josephus Loonen, fungeerde als ambtenaar van de burgerlijke stand. De burgemeester was geboren in Terheijden, zijn vader was de Wagenbergse koopman Johannes Loonen.

Bouwman Johannes de Leeuw had zijn boerenbedrijf op het huidige adres Hoevenseweg 22, vroeger noemde men het daar Blauwe Kei, bij de gemeente vastgelegd als nummer B 34.



In 1914 vertrok Adriana naar Uden. Op 16 september van dat jaar werd zij ingeschreven in het bevolkingsregister Gestichten van de gemeente Uden en op 29 september werd zij vermeld als een van de bewoonsters van het Retraitehuis in Uden.

Op 1 oktober 1916 trad zij in als zuster Antonie bij de Congregatie van de Missiezusters Dienaressen v.d. H. Geest (SSpS) vanwege de kleur van hun habijt ook wel Blauwe Zusters genoemd. Deze congregatie werd in 1889 gesticht door de Duitser Arnold Janssen in het Limburgse Steyl en de zusters zuster Maria Helena

Stollenwerk en zuster Josefa Hendrina Stenmanns.

In 1875 was de Arnold Janssen in Steyl begonnen met een missionaire gemeenschap voor mannen, later zou dit het Gezelschap van het Goddelijk Woord (SVD) worden met als hoofddoel de verkondiging van het evangelie onder niet-christenen. In de missionaire gemeenschap van mannen in Steyl waren een aantal vrouwen werkzaam in de huishouding en ook bij hen leefde de intentie missionaris te worden, zodat Arnold Janssen samen met twee van hen de Dienaressen van de H. Geest oprichtte. Beide congregaties waren wel in het Nederlandse Steyl (en Uden) gevestigd, maar het was er alles Duits wat de klok sloeg. Arnold Janssen was uitgeweken naar Nederland omdat in het Duitse Rijk onder Otto von Bismarck tijdens de zogenaamde Kulturkampf (1872-1879) stichting van kloostergemeenschappen niet mogelijk was.



Pas in 1920 zou er een Nederlandse tak van de Dienaressen van de H. Geest komen, zodat Adriana de Leeuw op 1 oktober 1916 nog intrad als Schwester Antonie.

Het doel van deze zustercongregatie was tweeledig: zij waren voor een groot deel werkzaam in de missie, maar organiseerden daarnaast ook retraites, dagen voor leken die zich dan konden terugtrekken van hun dagelijkse bezigheden en ruimte konden maken voor bezinning en gebed, nu zouden we zeggen 'om zich zelf weer te ontdekken'. Op retraite gaan, was vroeger een essentieel onderdeel van het geloofsleven, zo gingen ook beroepsgroepen (onderwijzers, soldaten, verpleegkundigen) gezamenlijk op retraite. In Seppe bij Roosendaal was ook een enorm retraitehuis van de paters Redemptoristen.

Zuster Anthony was een van de pioniersters op een missiepost in Lahoeroes op het eiland Timor, dat toen voor een deel behoorde tot Nederlands-Indië en voor een deel tot Portugal. Het Portugese deel is nu zelfstandig, het andere deel valt nu onder Indonesië. In 1913 hadden de paters van de Gemeenschap van het Goddelijk Woord (SVD) daar de missie van de paters Jezuïeten overgenomen. Men was er in 1914 ook al begonnen met de bouw van een zusterklooster, maar zusters kwamen er pas in 1921.



Het zusterklooster in Lahoeroes in aanbouw.

Eindelijk, den 21sten Mei 1921 kwamen ze dan. Nog nooit hadden Zusters den grond van Nederlandsch Timor betreden. Wat stonden ze te kijken, die primitieve Timoreezen. Gesluierde vrouwen, heeelmaal in het blauw, met een wit koord om 't midden. Pater J. Schmitz had ze ontvangen in Atapoepoe, het was 's morgens heel vroeg, dat de boot er kwam en direct na aankomst kon hij een dankmis opdragen. En dank was 't wel waard na zooveel jaren wachten. U kunt zich de vreugde voorstellen. Alle menschen die mee naar het strand waren gekomen, gingen ook mee naar 't kerkje. In Atapoepoe konden ze natuurlek niet blijven en na het ontbijt maakten ze reeds kennis met de Timoreesche vervoermiddelen.

Een van de Timorese vervoersmiddelen was de draagstoel, een gewone stoel met bamboestokken tussen de poten en daarin werden de eerste zusters in het bergachtige gebied vanuit Atapoepoe, waar ze per schip waren gearriveerd naar Lahoeroes gebracht.

Later zou zuster Antonie werkzaam zijn op de missiepost in Atamboea, ook gelegen op het eiland Timor. Beide plaatsen waren gelegen nabij de grens met het Portugese deel van het eiland Timor.



Zuster Antonie te paard.

Het braafste jongetje van de klas

Heel erg veel missionarissen (m/v) waren van Nederlandse afkomst, in vergelijking met andere Europese landen staken we er met kop en schouders boven uit, we waren wat dit betreft 'het braafste jongetje van de klas', maar we waren dat ook als het ging om geloofsbeleving en organisatie van het geloofsleven.

Wagenberg telde in totaal 11 zusters, broeders en paters die in de missie werkzaam waren. Deze oud-dorpsgenoten werden in Wagenberg niet vergeten, de Missienaakring draaide er op volle toeren om de missionarissen van paramenten (kazuifels, kelkdoekjes, etc.) te voorzien, maar er werden ook fancy-fairs georganiseerd om te zorgen voor een financiële steun in de rug.



Een medezuster bij het graf van zuster Antonie de Leeuw.

Bronnen:

- Archief familie de Leeuw met dank aan Frans de Leeuw.
- Zoekmachine Delpher.
- Burgerlijke stand gemeente Terheijden en gemeente Uden.
- Johan van der Made: Parochie H. Gummarus Wagenberg, 1796-1996, uitgave Heemkundekring 'de Vlasselt' nr. 77 (1996)
- Johan van der Made en Harrie Bruijns: Bestuurders van de Gemeente Terheijden 1328-1996, uitgave Heemkundekring 'de Vlasselt' nr. 78 (1996)

Uit uw hemel zonder grenzen komt gij tastend aan het licht

Met een naam en een gezicht, even weerloos als wij mensen. (Huib Oosterhuis)

Aanmelden Herdertjes - tocht 2025

Aanmelden voor de Herdertjestocht doe je door een mail te sturen naar: wonderzoekenvhp@gmail.com

Onder vermelding van: Herdertjestocht 2025.

- In die mail vermeldt je je naam, leeftijd, telefoonnummer + e-mailadres.
- Mocht je met meer mensen/vrienden willen deelnemen geef dat dan aan en vermeld ook hun gegevens en geef aan wie het inschrijfgeld overmaakt. Uiteraard ook de deelnemers van 12 tot 16 jaar in je mail vermelden.
- Maak meteen het inschrijfgeld over m.b.v. deze QR code of gewoon overmaken op NL70RABO0131502956 t.n.v. Vijf Heiligen Parochie o.v.v. Herdertjestocht 2025 en je naam (contactpersoon).
- Wanneer wij je mail ontvangen en het inschrijfgeld is overgemaakt, is je aanmelding voltooid en krijg je van ons een bevestiging.
- Zie verder website Vijf Heiligen Parochie : www.naardekerk.nl



In gesprek na de viering

Op zondag 21 december 2025 gaat pastoor Ronald van Bronswijk voor in de eucharistieviering te Wagenberg. Na afloop van de viering gaat hij met de kerkbezoekers in gesprek over de veranderingen die plaatsvinden met ingang van 1 januari 2026. Een van die veranderingen is het wegvallen van de tweewekelijkse zondagsviering op Wagenberg en daarvoor in de plaats de invoer van een tweewekelijkse viering op zaterdagavond en dit zal het voornaamste gespreksonderwerp zijn.

***Een functie van kerkgebouwen is ook de tekenwaarde. We moeten dat niet onderschatten. De stenen drukken een boodschap uit die blijft klinken.
(Nederlandse trappist Bernardus Peeters, generale abt van alle 158 trappisten - en trappistinnengemeenschappen in de wereld)***

Vieringen en activiteiten binnen de Vijf Heiligen Parochie en pastorale zone de Wijngaard

| |
|---|
| Zaterdag 13 november 2025 Derde zondag van de Advent |
| Terheijden H. Antonius Abtkerk 19.00 uur Eucharistieviering pastoor R. v. Bronswijk. GumarAnto en Herenkoor St. Antonius Abt Terheijden o.l.v. J. Terpstra , orgel J. Horbach. Caritascollecte Kerstattenties. |
| Zondag 14 december 2025 Derde zondag van de Advent |
| Made Victoriazaal 'de Wijngaerd' 9.30 uur. Eucharistieviering pastoor R. v. Bronswijk. Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen, orgel J. Horbach. |
| Maandag 15 december 2025 |
| Terheijden Zorgcentrum Antonius Abt 10.30 uur. Eucharistieviering R. v. Bronswijk |
| Zondag 21 december 2025 Vierde zondag van de Advent |
| Made Victoriazaal 'de Wijngaerd' 9.30 uur. Viering van Woord en Communie G. v.d. Korput. Cantor H. Vergouwen, orgel J. Horbach. |
| Wagenberg H. Gummaruskerk 9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk. Eigen muziek. |
| Woensdag 24 december 2025 Kerstavond Kerstcollecte |
| Wagenberg H. Gummaruskerk 18.30 uur Viering van Woord en Communie G. v. d. Korput. Gezinsviering met medewerking van Het Opstaporkest en JOW Jeugdorkesten van Harmonie O.V.U. uit Wagenberg. |
| Made H. Maria Magdalenakapel 20.00 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk. Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen , orgel J. Horbach. |
| Terheijden 23.00 uur H. Antonius Abtkerk. Eucharistieviering R. v. Bronswijk GumarAnto en Herenkoor St. Antonius Abt Terheijden o.l.v. J. Terpstra, orgel J. v. Opdorp. |
| Donderdag 25 december 2025 Eerste Kerstdag Kerstcollecte |
| Terheijden H. Antonius Abtkerk 9.30 uur Viering van Woord en Communie G. v.d. Korput Anthony Singers Terheijden o.l.v. Nadia Rutkovska, piano René van Assche. |
| Made H. Maria Magdalenakapel 9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen, orgel J. Horbach. |
| Wagenberg H. Gummaruskerk 11.00 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk GumarAnto en Herenkoor St. Antonius Abt Terheijden o.l.v. J. Terpstra, orgel J. Horbach. |

Vrijdag 26 december Tweede Kerstdag H. Stephanus

Made H. Maria Magdalenakapel 9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk
Cantor H. Vergouwen, orgel J. v. Opendorp.

Zondag 28 december 2025 H. Familie

Made H. Maria Magdalenakapel 9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk
Cantor H. Vergouwen, orgel J. Horbach.

Samenkomen voor de kerstavondviering in de Maria Magdalenakapel

Voor wat betreft de eerste viering in de Maria Magdalenakapel, ingang Kloosterstraat 10 zouden wij u willen vragen voor aanvang van de viering zoveel mogelijk samen te komen bij de pastorie aan de Kerkstraat 6 te Made.

Wegwijs binnen onze Vijf Heiligen Parochie



Het parochiesecretariaat en de parochiekantoren vormen een belangrijke schakel binnen onze parochieorganisatie, voor verdere informatie kunt u altijd contact met hen opnemen. U bent er van harte welkom.

Hieronder vindt u de openingstijden, de (e-mail) adressen en telefoonnummers:

Parochiesecretariaat Made: Annie van Groesen

Het secretariaat van de Vijf Heiligen Parochie is gevestigd op het adres Kerkstraat 6 4921 BB Made. Telefoon: 0162-682303. E-mail: info@naardekerk.nl

Kantoortijden: maandag 12.00 uur - 15.00 uur,
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Dinsdag: Open Huis met pastoor Ronald van Bronswijk.

Parochiekantoor Terheijden: Ida Fievet

Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.

E-mail: terheijden@naardekerk.nl Kantoortijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook

Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.

E-mail: wagenberg@naardekerk.nl Kantoortijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

Vierde kerststallenroute Terheijden

Vanaf maandag 15 december t/m 30 december 2025 kun je weer te voet of per fiets in Terheijden voor de 4^e keer de kerststallenroute afleggen.

Zie: www.kerststallenrouteterheijden.nl



Op woensdag 24 december 2025 verschijnt Nieuwsbrief VHP 191

Kopij aanleveren kan tot maandag 22 december a.s. Deze dien je te sturen naar:
info@naardekerk.nl **Neem ook eens een kijkje op de website van onze Vijf Heiligen Parochie:** www.naardekerk.nl